

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



## Onderzoek je verlangens

“Veel mensen zijn soms ontgoocheld in het leven en dat komt omdat ze geen juist verlangen hebben.

Als je naar je verlangen kijkt en ziet wat je kan bereiken in het bestaan, waar je mee bezig kan zijn, dan kan het zijn dat je verlangens zich verliezen in alle mogelijke richtingen en dat je geen duidelijk verlangen ziet. Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld in een bepaalde richting hebt verlangd en dat er dan iets in de weg is gekomen en dat je niet weet dat dat verlangen daar nog altijd is. Of dat het bijvoorbeeld vervangen is door een ander soort verlangen en dat er zoiets is als een strijd tussen de twee. Probeer dat in jezelf te bekijken, en doe dat zelfs heel nauwkeurig.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 12: ‘Kijk naar de grote lijnen in jezelf’) © Mayil.com